



Heemkundekring Myerle – hoe het allemaal begon

In 1984 werd Heemkundekring Myerle opgericht, in 2024 vieren we dus ons 8e lustrum of robijnen jubileum. Als één van de jongste verenigingen in Mierlo, houden we ons bezig met de oudste zaken, maar niet alleen dat! Daarom is gekozen voor het jaarthema '40 jaar jong' waarbij we met name aandacht willen besteden aan de recente geschiedenis van Mierlo. Immers morgen is vandaag geschiedenis.



In de Rond de Toren – meer dan 50 jaar het week- en informatieblad van Mierlo - van 19 mei 1984 werd een oproep gedaan door enkele Mierlonaren om een kijkje te komen nemen op 22 mei 1984 in zaal Den Heuvel. Eric Kolen, secretaris van Brabant's Heem, gaf daar de lezing "Heemkunde de moeite waard" (toen nog met dia's). Deze lezing werd georganiseerd om een heemkundekring in Mierlo op te richten, die zich ging bezighouden

met o.a. de geschiedenis van ons dorp en haar cultuurhistorie. Er waren 40 geïnteresseerden aanwezig waarvan er uiteindelijk 22 lid werden.

Op donderdag 7 juni 1984 om 20.00 uur vond in dezelfde zaal Den Heuvel de officiële oprichtingsvergadering plaats van 'Heemkundevereniging' Mierlo. Na de pauze werd een film over Mierlo gedraaid. Op donderdag 20 september 1984 vond de eerste ledenvergadering plaats.

Op het programma stonden o.a. de nieuwe statuten, oude foto's van Mierlo en een lezing over archeologie. Op 16 oktober 1984 werd in een gemeentelijke commissievergadering de subsidieaanvraag behandeld en op 15 november werden de statuten notarieel vastgelegd.

Andere activiteiten die in het oprichtingsjaar werden georganiseerd waren dat in september werd gestart met een cursus Oudschrift gegeven door Jean Coenen en op zondag 11 november een excursie naar het kasteel van Geldrop werd georganiseerd.

Meer informatie over de Heemkundekring Myerle zie: www.heemkundekringmyerle.nl

40 jaar

1984 - 2024